

Nieuwjaarsbrief van Marc Rijckaert, voorzitter van het Bestuursorgaan.



Zo dadelijk zal het buffet geopend worden.

Maar eerst en vooral wil ik toch namens het VSV-bestuur alle aanwezigen hier en bij uitbreiding alle VSV'ers een fijn en vooral gezond 2026 toewensen.

Oorspronkelijk was het mijn bedoeling om de NJR speech dit keer via AI te laten schrijven, maar na de heisa van de laatste weken aan de UGent heb ik dat toch maar achterwege gelaten. Via ChatGPT kreeg ik enkel maar wat beruchte citaten uitgesproken door befaamde trainers/spelers of commentatoren, die jullie als kennerspubliek, gepikt en gemazeld in het voetbal, direct zonder fouten zullen kunnen toewijzen aan de juiste persoon. We gaan even een proefje doen:

- *Nie zievere, speile...* Raymond Goethals
- *Elk nadeel heb z'n voordeel...* Johan Cruyff
- *Daar is 'm, Dag Moeder...* Rik De Saedeleer
- *Voetbal is oorlog...* Rinus Michels
- *Doelpunten zijn als ketchup, eens het eenmaal komt, komt er direct heel veel...* Ruud Van Nistelrooy
- *Yeah, that's another cook, I mean biscuit...* Louis Van Gaal
- *Ich habe in Belgien ook vele elfmeters gestopht und ich mach das hier auch...* JM Pfaff
- *Voetbal is een eenvoudig spel: 22 mannen lopen achter een bal gedurende 90 minuten en op het einde winnen de Duitsers...* Gary Lineker
- *Het is niet de eerste keer dat een speler out is de maandag en de dinsdag zo fris is as ne konijn op de plein...* Robert Waseige

Dus ge ziet, in wezen niet veel aan te vangen met AI.

De wereld staat in brand, er heerst enorm veel onzekerheid, enkele macho-leiders bespelen het wereldtoneel met weinig fraaie taferelen als resultaat. In deze bizarre tijden wint het verenigingsleven, het gezellig samenzijn, de sportieve beleving aan belang als uitlaatklep.

2025 was sportief opnieuw een klassiek VSV jaar: we wonnen matches met glans, we wonnen en verloren matches waar we het eigenlijk niet verdiend hadden en we verloren matches waarvan we achteraf zeiden: "Als die éne bal maar was binnen gegaan..." of "t Lag aan 't plein, zo'n rotveld..." of "we hadden weer de scheids niet mee..."

Onze trainers gaven altijd heldere tactische instructies, de spelers/speelsters luisterden aandachtig en deden daarna toch iets helemaal anders. Kortom het blijft een plezierig, intrigerend spelletje dat voetbal.

Onze fanion aan het begin van de winterstop op een 8^{ste} plaats met 25 punten, daar mag nog een tandje bijgestoken worden. Gelukkig nu goed gestart met een mooie logische overwinning.

Onze 4^{de} provincialer heeft het moeilijk, mist vooral wat scorend vermogen en pakt toch ietsje te gemakkelijk goals.

Onze Ladies zijn na een moeilijke start toch goed op gang geschoten en tonen zich nu toch een waardige middenmotor in 2^{de} provinciale.

Onze 15 jeugd ploegen en onze A-voetbalploeg geven ook elke week samen met onze jeugdtrainers en begeleiders het beste van zichzelf om sportief te groeien in een ontspannen kader.

Alle geledingen van VSV snakken naar de aanleg van ons kunstgrassterrein. De aanzet van dit investeringsproject is goedgekeurd door het Gents Stadbestuur. Voor een exacte datum van de werken is het nog wat afwachten en hopelijk komen er dan geen archeologische vondsten te voorschijn wat dan weer voor serieuze vertraging zou zorgen. Enkel Devi als archeoloog zou dit misschien interessant vinden.

Onze vele vrijwilligers blijven de stuwende kracht van onze vereniging. Want laten we eerlijk zijn: zonder onze vrijwilligers was VSV Gent gewoon 22 mannen/vrouwen in foute shirts op een veld zonder lijnen, om zich nadien met koud water te wassen in een vuile kleedkamer en vervolgens een lauwe pint zonder schuim te drinken in een ongezellige kantine zonder bierbonnetje of winstpremie.

Binnen de club worden er veel evenementen georganiseerd, met als doel de sfeer en verbondenheid binnen de club te bevorderen, maar natuurlijk ook, we moeten daar niet schijnheilig over doen, om de kas wat te spijsen. Dat gaat van eetfestijnen zoals mosselsouper, zondagen zonder afwas, eindseizoensfeest over truffelverkoop, wijnkoffie- of koekenverkoop. We willen elkeen bedanken die daartoe naar eigen vermogen zijn steentje, of moet ik zeggen steuntje, bijdraagt. Wel wat ontgoochelend is de participatie van de jeugd aan onze eetfestijnen. Enkele ploegjes zijn wel goed vertegenwoordigd op onze activiteiten maar het blijven altijd dezelfde. Het blijft moeilijk om onze jeugdploegen te mobiliseren om deel te nemen. We hebben uiteindelijk toch een 225 tal jeugdspelers. Dus dat blijft naar de toekomst toe toch een werkpunt binnen de club. Maar dat is natuurlijk ook een afprint van een tendens in onze huidige maatschappij.

Een pluimpje toch nog voor onze verantwoordelijke evenementen, Marissa, die steeds met onverdroten inzet en enthousiasme de eetfestijnen in goede banen leidt.

2025 was een feestjaar. De viering van ons 70-jarig bestaan was een mooi moment met op zaterdag een sportieve dag voor de jeugd en op zondag de geslaagde talrijk bijgewoonde reünie met vele oude VSV-getrouwen. Vele memorabele VSV-herinneringen werden die dag weer opgerakeld.

De globale cijfers van het boekjaar 2025 gaven een licht negatief saldo, maar na een 2024 met een serieus positief saldo is dit niet direct verontrustend. Waakzaamheid blijft geboden, maar als club mogen we fier zijn op onze geruststellende buffer op de bank die we hebben opgebouwd en gedurende al die jaren behouden hebben.

Verder wil ik ook nog eens onze talrijke sponsors bedanken voor de steun die ze geven aan onze club. Zonder dit duwtje in de rug is onze clubwerking niet mogelijk. Dus hartelijk dank daarvoor.

Voor we nu aanschuiven aan het buffet, lijkt het me leuk om ons Clublied nog eens aan te heffen om zo het nieuwe jaar 2026 gezwind in te zetten. In vervlogen tijden werd dit nog gezongen na elke overwinning.

Dank u wel.

Gent, 18 januari 2026

Nieuwsjaarsreceptie VSV Gent, clubhuis